

Liturgie dienst van Schrift en Tafel op zondag 2 september 2018

Voorganger: ds. Piet Schelling

Organist: Ron van Halen

Verwelkoming - door ouderling van dienst

Zingen van morgenlied: Lied 215:1 en 7 (hierbij gaan we staan)

1 Ont-waak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods lief - de doet ver-staan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't le-ven vindt, ver - stand en kracht.

Liedboek Online

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vreed' in eeuwigheid!
n dat ons leven iedre dag
als ons gebed U loven mag.

Bemoediging en drempelgebed

- | | |
|---|---|
| v. Onze hulp is in de naam van de Heer | g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, |
| v. die niet laat loslaat het werk van zijn handen | g. EN DIE TROUW BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID. |
| v. Wees voor ons als brood | g. DAT ONZE HONGER NAAR VREDE STILT. |
| v. Wees voor ons als wijn | g. DIE ONZE DORST NAAR HOOP LEST. |
| v. Amen. | |

Zingen van Psalm van de zondag: Lied 81:8 en 9

8 Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u we-zen.
Uit de dui-ter-nis van de sla - ver - nij
maak-te Ik u vrij: hebt gij nog te vre - zen?

Liedboek Online

(hierna gaan we zitten)

Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

Gebed van inkeer

Zingen lied van erkenning: Lied 908:4

4 Ik ging ver-dwaald langs ve - le we - gen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging ver-blind het duis-ter te - gen,
ik min-de wat de we-reld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart ge-wend,
dat ik U heb her-kend.

Liedboek Online

Bij het vertrek van de kinderen

Vertreklied

1. Wij gaan voor e- ven uit el- kaar
en de- len nu het licht
dat licht ver- telt ons iets van God
Op hem zijn wij ge- richt

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Bij de lezing en uitleg...

Zingend gebed om het licht van de Geest: Gezang 168:1 en 5

O Jezus Christus, licht ze bij
die leven aan uw licht voorbij.
Voeg ze met uwe kudde saam,
opdat zij niet verloren gaan.

Verlicht het oog dat U niet ziet.
Leid hem weerom die U verliet.
Verzamel, die verwijderd gaan.
Versterk ze die in twijfel staan.

Lezing uit het evangelie: Marcus 8:22-26

Zingen: Hij die de blinden weer liet zien' (uit: 'Tussentijds'; melodie Lied 578)

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden:
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Preek – met als motto: 'Gezichtsbedrog'

Zingen: 'Licht in de ogen' (tekst: Piet Schelling; melodie: "Uit vuur en ijzer", in: Verzameld Liedboek van Huub Oosterhuis, 774

Hij vond geen weg om voort te gaan,
de deur naar licht was dichtgedaan,
zijn leeftocht was zo zout als traan,
hij dacht: "Ik ben verloren!
Mijn leven is woestijn,
geen licht en vrede aan mijn zij,
geen mens komt mij naderbij
ik ben vergeefs geboren."

Een stem doorbrak zijn nood en klacht,
God die hem zag, had stil gewacht,
Hij had een nieuwe weg bedacht
waar vergezichten wenken.
"Ga heen," zei de goede Heer,
"je leven komt tot ommekeer,

je ogen zien meer en meer.
Ik zal je steeds gedenken.”

De man verliet het blinde land,
met hemels licht als onderpand,
zijn toekomst werd nu voortgeplant,
hij deelde in de zegen.
Hij zong: “God heeft mij gezocht,
Hij heeft mijn ziel en hart doorwrocht,
ik leef van zijn ademtucht,
ik heb het licht herkrege.”

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Viering van de Maaltijd van de Heer

Zingen: Lied 381:4 en 5

4 Wie geeft het brood, dat hon-ge-ri-gen voedt,
waar is de bron waar - uit ik drin-ken moet?
Gij, Heer, al - leen kunt mijn ge-ne-zing zijn;
voed mij en drink mij met uw brood en wijn.

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg m'in uw liefde, Heer, en zegen mij.

(Tijdens het zingen van het lied nemen de ambtsdragers plaats achter de tafel en wordt de tafel klaargemaakt)

Nodiging

Vredegroet en vredewens

v. De vrede van de Heer zal bij u zijn!
g. DE HEER ZAL U BEWAREN!

We wensen elkaar de vrede van Christus

- v. Verheft uw harten.
- g. WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER!
- v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
- g. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
- v. U, God danken wij.

Tafelgebed

- v. Danken wij, God, want U doet ons leven.

.....

Met al wie ons zijn voorgegaan,
 met wie leefden van uw liefde,
 met wie uw trouw bezongen
 stemmen wij hier in en zingen U toe:

Zingen: Lied 405:4

4 Hei-lig, hei-lig, hei-lig! Heer, God al-mach-tig
 he-mel, zee en aar-de ver-hoogt uw heer-lijk-heid.
 Hei-lig, hei-lig, hei-lig! Lief-de-vol en mach-tig,
 Drie-vul-dig God, die één in we-zen zijt. Liedboek Online

- v. U, God, danken wij
 om Jezus, uw Zoon in wij uw trouw tot stralen kam.

.....

Zo bidden wij U in de naam van Hem,
 die ons heeft leren bidden:

- g. ONZE VADER DIE IN DE HEMELN ZIJT....

Zingen: Lied 377:1 en 4 (organist speelt het voor)

1 Zo-als ik ben, kom ik na-bij,
 met niets in han-den dan dat Gij
 mij riep en zelf U gaf voor mij-
 o Lam van God, ik kom. Liedboek Online

4 Zo - als ik ben, ont - vangt Gij mij,
 rei - nigt, ver - geeft, om - armt Gij mij,
 ver - vult, ver - licht, ver - warmt Gij mij -
 o Lam van God, ik kom.

Liedboek Online

Uitnodiging brood en wijn te ontvangen

Delen van brood en wijn (begeleid door muzikale impressie van de organist)

Dankgebed

Slotlied: Lied 601:1 en 2

1 Licht dat ons aan - stoot in de mor - gen,
 voor - tij - dig licht waar - in wij staan
 koud, één voor één, en on - ge - bor - gen,
 licht o - ver - dek mij, vuur mij aan.
 Dat ik niet uit - val, dat wij al - len
 zo zwaar en droe - vig als wij zijn
 niet uit el - kaars ge - na - de val - len
 en doel - loos en on - vind - baar zijn.

Liedboek Online

Licht, van mijn stad de stedehouder,
 aanhoudend licht dat overwint.
 Vaderlijk licht, steevaste schouder,
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
 of ergens al de wereld daagt
 waar mensen waardig leven mogen
 en elk zijn naam in vrede draagt.

Wegzending en zegen – de gemeente antwoordt met ‘Amen!’